

JAARGANG 1 • NUMMER 3 • JANUARI 2007

Schotland

digizine

OP BEZOEK BIJ FRYSK HYNDER

TARTAN DAY NEDERLAND

1 APRIL 2007 - 'S-GRAVENDEEL

GRATIS! STUUR DIT BESTAND DOOR!

Schotland Digizine is een via e-mail gratis verspreid digitaal ideaal om zoveel mogelijk in Schotland geïnteresseerden van info te voorzien en van hen te ontvangen. Retour ontvangen info kan geplaatst worden in het volgende nummer. De info is gericht op Schotland zelf, maar zal met name bestaan uit wat er in Nederland op Schots gebied gebeurt. Denk o.a. aan: reizen, [reis]verhalen, [reis]tips, trouwerijen, foto's, beurzen, festivals, winkels, slijterijen, nosing & tastings, websites, data...

**BETER LAAT DAN NOOIT
WIL SCHOTLAND DIGIZINE
IEDEREEN ALSNOG
EEN DOORSPOEDIG NIEUW JAAR
WENSEN!**

**HET KAN ZIJN DAT U EEN VORIG NUMMER VAN EEN VRIEND OF
KENNIS HEBT ONTVANGEN. OM IN ONS VASTE VERZENDBESTAND
TE KOMEN, MAIL DAN ZELF UW E-MAIL ADRES NAAR:
SCHOTLANDDIGIZINE@HOTMAIL.COM**

**SCHOTLAND DIGIZINE JUIST NIET MEER ONTVANGEN?
MAIL NAAR SCHOTLANDDIGIZINE@HOTMAIL.COM**

**VERSCHIJNING [IN GEVAL VAN GENOEG INPUT EN INSPIRATIE]:
OM DE TWEE MAANDEN
HET VOLGENDE NUMMER KUNT U IN MAART 2007 VERWACHTEN**

INFO ENZO GRAAG AANLEVEREN VÓÓR 15 FEBRUARI 2007

I N H O U D S O P G A V E

AGENDA	3
TARTAN DAY NEDERLAND 2007	4
THE STORY OF THE HIGHLAND HAGGIS	4
REISTIP NAAR DUNALASTAIR HOTEL	5
KLEURTERMEN EN -GEBRUIK IN TARTAN	8
VERHAAL VAN EEN LEZER	9
NEW CAPERCAILLIE TARTAN	10
ZELF PLUMPUDDING MAKEN	11
ST. ANDREW'S NIGHT	11
SCOTTISH JOKE	11
FOTO'S VAN INTERNET	12
GEIN	12
WWW.SCHOTS	13
FRYSK HYNDER, DE NEDERLANDSE WHISKY	14
LEVENSGEVAARLIJKE WHISKY	15
EN ZE HEET: EDRADOUR	15
COCK-A-LEEKIE MET TALISKER	16
WHISKY JOKES	16
WWWHISKY	17

DE VOORPAGINA:

Foto van de nosing en tasting-presentatie na afloop van de rondleiding door de brouwerij/distilleerderij Us Heit/Frysk Hynder in Bolsward, Friesland.

A G E N D A

FEBRUARI 2007

| 3

Burns Night, Assen
scotsinassen.com

FEBRUARI 2007

| 10 EN 11

International Malt Whisky Festival, Gent
whiskyfestival.be en whiskylive.be

FEBRUARI 2007

| 23 T/M 25

Whisky Festival van het Noorden, Groningen
wfn.nl

FEBRUARI 2007

| 24

Ceilidh over Robert Burns, Noordlaren
scotsheritage.nl

MAART 2007

| 2 EN 3

Whisky Live, Londen
whiskylive.com

MAART 2007

| 24

Whisky Live Brabant, Eindhoven, PSV Stadion
whiskylivebrabant.nl

APRIL 2007

| 1

Tartan Day Nederland, 's-Gravendeel
theworldofscotland.nl

MEI 2007

| 3 T/M 7

Spirit of Speyside Whisky Festival, Speyside, Schotland
spiritofspeyside.com

MEI 2007

| 12

Family Ceilidh Assen [onder voorbehoud]
scotsheritage.nl

MEI 2007

| 26 T/M 3 JUNI

Islay Whisky Festival, Islay, Schotland
islayfestival.org

JUNI 2007

| 2 EN 3

Schotland Festival, Hollandse Biesbosch, Dordrecht
schotlandfestival.nl

NOVEMBER 2007

| 9 T/M 11

International Whisky Festival, Leiden
whiskyfestival.nl en www.whiskylive.nl

WILT U OOK ÚW ACTIVITEIT VERMELD ZIEN, MAIL DEZE DAN NAAR SCHOTLANDDIGIZINE@HOTMAIL.COM

TARTAN DAY NEDERLAND 2007

Na de allereerste Tartan Day Nederland, vorig jaar 9 april, belooft deze tweede editie op zondag 1 april - dit is géén grap! - weer veel goeds.

Tartan Day Nederland is een initiatief van The World of Scotland uit 's-Gravendeel en wordt georganiseerd naast hun Craft Shop & Highland House aan de Griendweg 5 te 's-Gravendeel.

Een gezellig samenzijn van mensen die een 'passie' hebben voor zowel Schotland als voor alles dat met de Schotse ruit [de Tartan] te maken heeft, is de opzet van Tartan Day en net als vorig jaar zullen er ook nu weer voordrachten gehouden over bijvoorbeeld het ontwerpen van een eigen ruit, zullen er [highland]dance voorstellingen gegeven worden, zal er [live] doedelzakmuziek te horen zijn en worden er veel mensen in kilt, of op welke andere manier dan ook in Schotse ruit gehuld, verwacht. Ook aan de kids wordt gedacht, dus die kunen gezellig mee komen.

Op de website van The World of Scotland zal tot aan 1 april o.a. vermeld worden welke verenigingen, instanties en bedrijven deel zullen nemen en welke clans en tartans er aanwezig zullen zijn.

Kaartjes voor Tartan Day Nederland zijn nog niet te koop, maar zowel in Schotland Digazine als op de website van The World of Scotland zal aangegeven worden vanaf wanneer de verkoop start.

Tartan Day

NEDERLAND

Zondag 1 april 2007 - Aanvang: 11.00 uur - Einde: 16.00 uur
Locatie: Griendweg 5 - 's-Gravendeel [industrieterrein Mijlpolder]

THE STORY OF THE HIGHLAND HAGGIS

De naam Haggis wordt altijd verbonden aan een traditioneel Schots vleesgerecht. Echter, zoals gebruikelijk in Scotland, is er nog iets anders, een diepgewortelde traditie, legende of... werkelijkheid ?!

Op onze vele wandelingen in de Highlands van Scotland waren we altijd onder de indruk van de flora en fauna. Het vreemde was echter dat we soms het gevoel hadden dat er iets onzichtbaars, iets mystieks aanwezig was. In het bijzonder op berghellingen hoorden we soms geritsel waarna er een diertje wegsprong en als het ware in het niets verdween. Was het een haas, was het een muis of een kat. In elk geval liet het zich niet zien.

Op **Blair Castle** vertelde de oude houtvester Ian ons het volgende verhaal: In de Highlands van Scotland leeft al sinds eeuwen een uniek zoogdier dat de naam **Highland Haggis (Podus Non-symmetricus)** draagt. Dit diertje komt alleen voor in het bergachtige gedeelte van de Highlands.

Dit mythische beestje heeft het vooral voorzien op wandelaars. De houtvester had er nog nooit een ontmoet. Degene die wel een exemplaar ontmoet hebben, kunnen het niet navertellen. Alleen schetsen en opgezette exemplaren geven een beeld van dit wilde unieke beestje.

Onlangs is er een wetenschappelijke publicatie verschenen over de Highland Haggis. Een Haggis leeft van de typische Schotse vegetatie, nat gras en heide. Het diertje heeft 4 poten, waarvan het linker- of het rechterpaar korter is. Deze unieke evolutionaire aanpassing heeft ervoor gezorgd dat dit beestje makkelijk rondom steile berghellingen kan lopen. Deze vormen zijn natuurlijke habitat. Afhankelijk van welk paar poten langer is, loopt hij met de wijzers van de klok mee of er juist tegen in. De Haggis heeft een natuurlijke aversie tegen elke andere hellingshoek dan hij, door de lengte van zijn poten, kan belopen. Daardoor loopt de Haggis, vanaf zijn geboorte een unieke en vaste route rond een berg. Dit is zijn territorium dat niet gedeeld wordt met een andere Haggis. Elk jaar sterven er Haggissen die op zoek zijn naar een nieuwe route. Naar beneden of naar boven lopen is door de positie van de poten nu eenmaal onmogelijk. Ze vallen om en rollen de berg af, met dodelijke afloop.

Gezien het feit dat de Highland Haggis tot een bedreigde diersoort behoort, heeft de Clan Murray het diertje geadopteerd en The Atholl Highlanders zetten zich in om de berghellingen begaanbaar te houden voor de Haggis.

Atholl Services heeft dit goede initiatief overgenomen en gaat dit vanuit Nederland steunen om zo een bijdrage te leveren tot behoud van de Highland Haggis.

Ook u kunt dit werk moreel steunen door een reactie te sturen naar: haggis@athollservices.nl

REISTIP NAAR DUNALASTAIR HOTEL



Op de voorpagina staat vermeld dat u in Schotland Digizine ook reisverhalen en/of -tips kunt vinden. Deze keer een aantal tips zowel om bij Dunalastair Hotel, Kinloch Rannoch, Nr Pitlochry, Perthshire, te komen als om er te besteden tijd in de omgeving door te brengen.

Na aankomst aan de International Ferry Terminal van DFDS Seaways [dfds.nl] begint de echte reis naar Schotland. De kustroute via de A1 is qua landschap redelijk vlak en, op een aantal stukken na - meer in de buurt bij Edinburgh - waarbij je mooi zicht hebt op zee, minder interessant dan de route A696-A68. Deze laatste wegen voeren door bosrijk en heuvelachtig gebied - een lekkere intro naar de Highlands.

Zelf slaan wij het drukke **Edinburgh** het liefst over, maar dit wil niet zeggen dat de deze stad niets te bieden heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan het '**Scotch Whisky Heritage Centre**', '**The Royal Mile**' en **Edinburgh Castle**.

Rijden wij om Edinburgh heen over de **A720**, de **A902** en de **A90** naar de **M90** [wordt uiteindelijk **A9**], dan komen wij natuurlijk bij de **Forth Road Bridge**. Sinds ongeveer 3 jaar staan hier **tolhuisjes** bij, zodat alvast een aantal Ponden op zak geen overbodige luxe zijn [Euro's worden wel geaccepteerd, maar het wisselgeld en de wisselkoers zijn ter plaatse niet gunstig].

Na de Forth Road Bridge begint Schotland pas écht - de bergen worden hoger en het landschap nóg aantrekkelijker.

Houd - uiteindelijk vlak vóór Pitlochry - de bordjes '**Blair Athol Distillery**' [discovering-distilleries.com/blairathol] [1] goed in de gaten. Deze distilleerderij is niet alleen 'Home of Bell's', een goede blended whisky, maar is ook wat bezichtiging betreft zeer zeker de moeite waard.

Vanuit het centrum van Pitlochry voert de **A924** door **Moulin** naar de kleinste distilleerderij van Schotland '**Edradour**' [2]. De whisky-liefhebber móet dit schil-



derachtige bedrijfje, toch eenmaal in de buurt, eigenlijk ook een bezoekje gunnen. Bovendien geeft de whisky goed de smaak van de Highlands weer - notig, houttonen, kruidig, volle smaak en een lange afdrank.

Pitlochry[3] zelf - ook wel **'het Volendam van Schotland'** genoemd - schijnt het geografisch midden van Schotland te zijn en trekt, misschien ook wel hierom, zo'n beetje alle toeristen die 'een rondje Schotland' doen. Het dorpje is gezellig, met redelijke gelegenheden voor een hapje, maar het toerisme is duidelijk belangrijk en er zijn dus genoeg mogelijkheden om souvenirs te kopen.

Een mooi hotel is het **Atholl Palace Hotel** [athollpalace.co.uk][4] dat zich vlak na binnenkomst van het dorp rechts bevindt.

De **B8019** die na een aantal kilometers links richting Kinloch Rannoch voert is een slingerend, op- en neergaand, smal weggetje, dwars door bos en kleine dorpjes/gehuchtjes. Let bij de afslag naar de **'Queen's View'** [5] goed op de coaches en personenauto's die er vandaan komen. Goed opletten, juist omdat de afslag er best onoverzichtelijk aangelegd is en er dus 'ineens' kan zijn. In het hoogseizoen zal het er bovendien best druk kunnen zijn.

Leuk bij de 'Queen's View' is het kleine **restaurantje**[6] dat zich erbij bevindt: lekker een bakkie thee met de zelfgebakken [chocolate]cakes en andere zoetigheden in een huiselijke sfeer gebruiken.

Op de website van het **Dunalastair Hotel** [dunalastair.co.uk][7] wordt de route geleid over de **B847**. Hier zijn wij niet overheen gekomen en kunnen daarom niet vertellen hoe die weg is. Wij zijn de **B8019** gewend en vonden die zeer de moeite waard.

Kinloch Rannoch[8] is erg klein en niet alleen daarom, maar ook doordat de - inmiddels - **B846** dwars door het dorp heengaait, is het hotel niet te missen. Loop ook de website van het hotel **dunalastair.co.uk** eens goed door. Hierop



staan namelijk heel wat leuke en **nuttige tips** over dingen die in de omgeving te doen zijn. Niet dat wij dit op de website zijn tegengekomen, maar het verderop gelegen **Rannoch Station**[9] met de [**stoom**]trein verbinding naar **Fort William** moet ook de moeite waard zijn.

Een ander leuk uitstapje dat wij wél meerdere keren gedaan hebben, is naar **Blair Castle** [blair-castle.co.uk][10] in het dorpje **Blair Atholl**[11] - misschien loont het zich de uitdaging hier naartoe te gaan over de eerder genoemde **B847**. Blair Castle is **'the ancient seat of the Dukes and Earls of Atholl'** die als enigen in Europa - nog steeds - beschikken over een **'legaal' privé leger, de 'Atholl Highlanders'**. Authentiek ingericht met zelfs, in een hal vol portretten, een beeltenis van onze **Willem van Oranje**, die ooit in het kasteel verbleven heeft. Bovendien is Blair Castle de plaats waar de **'Keepers of the Quaich'**, de mensen die op een uitzonderlijke manier de **Schotse [Single Malt] whisky** promoten, zich eens in de zoveel tijd verzamelen.

Raadzam, tenslotte, is het de genoemde websites te bezoeken, niet alleen omdat daar nog veel meer informatie op te vinden is, maar ook omdat ze gelijk het 'Schotland gevoel' boven brengen.

Hopelijk kunt u deze tips goed gebruiken als u van plan bent naar [de omgeving van] Dunalastair Hotel te gaan of spoort het u aan eens in deze richting een verblijf te plannen. Natuurlijk is het ook leuk van u tips en/of verhalen te ontvangen en te lezen, want ongetwijfeld valt er veel meer te beleven in de omgeving van het hotel, van Pitlochry of juist van de andere kant van Kinloch Rannoch.

Mail uw eigen tips en/of verhalen naar schotlanddigizine@hotmail.com

Alvast veel vakantie[voor-]pret gewenst,
Louise & Edgar

KLEURTERMEN EN - GEBRUIK IN TARTAN

Iedereen die zich op wat voor manier dan ook bezig houdt met tartan, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen dat er van bijna elke ruit diverse kleurvarianten zijn: 'Modern', 'Ordinary', 'Muted', 'Old', 'Ancient', 'Vegetable', 'Reproduction' en 'Weathered' Colours.

Op de website van de Tartans Authority wordt een aantal van deze termen samengevoegd onder één noemer: 'Modern en Ordinary Colours', 'Muted Colours', 'Old, Ancient en Vegetable Colours' en 'Reproduction en Weathered Colours'. De reden hiervoor is dat verschillende wevers andere termen gebruiken voor [ongeveer] dezelfde kleurstelling. Zo kan de ene wever de term 'Old' gebruiken terwijl de andere wever hiervoor 'Ancient' gebruikt.

Leuke bijkomstigheid: de bedoeling van beide wevers is dat zij het kleurgebruik uit een zelfde periode van het maken van kleurstoffen na willen bootsen en dat niet alleen hun benaming van die periode anders is, ook de kleuren kunnen afwijken.

Voor het gemak kort samengevat: de kleur van een 'Old Colours' van de ene wever kan afwijken van de 'Old Colours' van de andere wever en 'Old Colours' bij de ene wever kan 'Ancient Colours' bij de andere wever heten.

De Tartans Authority stelt dat deze kleurvarianten door de industrie ontwikkeld zouden kunnen zijn om meer handel te genereren, omdat er weinig tot geen originele stukken stof zijn van bijvoorbeeld 'Old', 'Muted' of 'Weathered' Colours.

Modern or Ordinary Colours

De kleuren verkregen door chemische kleurstoffen [v.a. ± 1856].

Old, Ancient of Vegetable Colours

Kleuren zoals 'vroeger' verkregen door natuurlijke kleurstoffen [v.a. ± rond 1950].

Muted Colours

Kleuren zoals vóór ± 1855 verkregen door natuurlijke kleurstoffen [v.a. ± rond 1970].

Reproduction & Weathered Colours

Bootsen kleuren na alsof deze lange tijd aan de weerselementen zijn blootgesteld.

Hieronder: een voorbeeld van hoe de Ellenée er uit zou kunnen zien:



Ellenée - 'Modern Colours'



Ellenée - 'Muted Colours'



Ellenée - 'Old Colours'



Ellenée - 'Reproduction Colours'

VERHAAL VAN EEN LEZER

En dan valt opeens het tweede blad van Schotland digazine in je emailpostbus. Leuk, weer een nieuw nummer. Tijdens de pauze lekker even lezen.

Helemaal leuk als je de naam van **je man John en jezelf** tegenkomt in **'VERHAAL van een lezer'**, ingestuurd door **Henny uit Drenthe**.

En inderdaad, we hebben elkaar leren kennen bij **The World of Scotland** en zien elkaar geregeld op **dansles in Noordlaren** en bij mogelijk elke **Ceilidh of ander Schots feest**, al dan niet in het Hoge Noorden.

In haar verhaal schrijft Henny dat ze ons tegenkwam in **'s-Gravendeel** toen Peter haar zoon belde om even in vol ornaat te komen omdat John en ik interesse hadden in een **kilt van de Murray of Atholl** en dat ze ons nu steeds tegenkomt in onze kilts op de Schotse evenementen. Dat klopt groten-deels, maar ik vind het leuk om hier toch een aanvulling en kleine correctie op te geven.

Mijn man John loopt namelijk **al bijna 20 jaar** in een kilt van de Murray-clan, dus dit bezoek was geen bezoek voor het eerst omdat deze tartan ons wel leuk leek. Omdat zijn familienaam **Smaal [Small en Smael]** gerelateerd is aan de **Murray's**, heeft hij er [uiteraard] voor gekozen met de tartan van de Murray's door het leven te gaan. Ook ikzelf draag al enkele jaren een kilt, maar dan van de **Anderson-clan**, maar nadat John en ik elkaar hebben leren kennen, heb ik besloten deze 'Anderson' aan de wilgen te hangen en voortaan een kilt te gaan dragen van de Murray's.

Omdat de kilt van John al vele jaren oud was, hebben we besloten om onszelf helemaal in het nieuw te steken en dat te laten doen door onze vrienden **Fiona en Peter**. Dus **in een koud weekend in december** zijn we naar **Scheveningen** gereden om ons lekker te laten verwennen in het Boulevard hotel en wat belangrijker

was, zaterdags af te reizen naar 's-Gravendeel. We zijn daar zo'n **uurtje of vier** geweest, want jezelf een complete outfit laten aanmeten door Peter en Fiona is geen kleinigheid. Het werd natuurlijk extra gezellig toen **Edgar** 'moest' komen opdrijven in vol ornaat **met z'n vrouw Louise** en zijn moeder in z'n kielzog. Zo hebben we elkaar leren kennen en dat is erg leuk.

John heeft inderdaad een [nieuwe] kilt in de **wollen tartanstof** van de **Murray of Atholl MUTED colours** en ik heb een **kilted skirt** in wat minder zware wollen tartanstof maar dan de **Murray of Atholl ANCIENT colours**. Hierbij is de 'rode' streep iets minder rood. Maar ik heb mezelf ook een **Hostess kilted dress** [dat is een lange rok] laten aanmeten, maar dan van de wollen tartanstof van de **Murray of Tullibardine**, een prachtige, **voornamelijk rode ruit**.

En dan is het wachten, want deze prachtige kleding wordt **met de hand gemaakt in Scotland** en daar gaat natuurlijk wel enige tijd overheen. Maar dan komt het verlossende telefoontje van Peter en gaan we weer op weg naar Scheveningen, om op die zaterdag naar 's-Gravendeel af te reizen.

Het was een heel mooi en spannend moment, want hoe zou het uiteindelijk staan. We konden samen **in alle rust** op de **bovenverdieping van de winkel** onze nieuwe outfits passen en genieten van de aanblik van die prachtige kleding bij elkaar.

Er gebeurt op zo'n moment wel iets met je. Het is niet zomaar even nieuwe kleding kopen in een winkel en weten dat als je er na een tijdje flauw van bent je weer andere kleding koopt. **Een kilt koop je voor de rest van je leven** en hoort bij onze **'Way of live'**.

En ook al waren we, ieder voor zich, gewend om in kilt te lopen, het is toch iets anders als je **samen dezelfde tartan van dezelfde clan** draagt. Dit wordt ook heel



Murray of Tullibardine

NEW CAPERCAILLIE TARTAN

CAPERCAILLIE TARTAN

Sinds kort opent de website van de **Tartans Authority** met de presentatie van de **Capercaillie tartan**.

Een uitgebreide **uitleg** en de **producten** die zij hierin kunnen leveren is te vinden op:

tartansauthority.com



REGISTRATIE BIJ DE TARTANS AUTHORITY

Name of Tartan: **Capercaillie**

ITI number: **6857**

Date: **2005 December**

Category: **Corporate**

Designer / Source:

Lochcarron of Scotland

Copyright:

Scottish Tartans Authority

MISS SCOTLAND 2006

is de dame die deze tartan voor de Tartans Authority showt.



NICOLA MCLEAN

Leeftijd: 22

Beroep: Model

Lengte: 1.80 m.

Nicola is geboren in Bellshill en groeide op in Hamilton. Haar hobbies en sporten: lezen, aerobics, zwemmen en hardlopen.

Bron: missworld.com

VERHAAL VAN EEN LEZER DERVOLG

goed door Edgar verteld in zijn verhaal over de achtergrond van de tartan die hij voor zijn eigen familie heeft ontworpen. En iedere keer als John en ik ons kleden voor een Schots feest voelen we ons goed en lijken we wel te veranderen.

En zoals Henny schrijft komen wij elkaar nu inderdaad regelmatig bij het **Scottish Country dansen** en bij **Schotse evenementen**, de ene keer in kilted skirt en de andere keer in hostess kilted dress, afhankelijk van het soort Schots feest.



Murray of Atholl Muted

Dus, wat een kilt al niet kan doen, of juist wel kan doen...

Nieuwe kennissen en vrienden maken in ieder geval.

En om in dezelfde stijl te blijven.....

Groet'n oet Grunn,
Sijja en John

ZELF EEN TARTAN ONTWERPEN: HOUSEOFTARTAN.COM

FILMS OVER SCHOTTEN:
BRAVEHEART • ROB ROY • THE BRUCE
[VOLGENS ZEGGEN WEL AARDIG, MAAR GEEN GROTE KLASSE]
CHASING THE DEER - OVER CULLODEN

ZELF PLUMPUDDING MAKEN

Op 24 [en ook op 22 en 23] **november** kon er bij **The World of Schotland** weer **plumpudding** gemaakt worden. Dit is de **traditionele Engelse/Schotse kerstpudding**.

Na **interessante uitleg** over het **ontstaan van de huidige Britse vlag** en het **kerstfeest** werd onder het **genot** van wat **typisch Schotse versnaperingen** ook onze **kennis** van de **geschiedenis van Schotland** nog wat bijgeschaafd, maar hierna moesten we dan toch écht aan de slag met waar we voor gekomen waren... het maken van **je eigen Schotse plumpudding**.

Natuurlijk konden we niet beginnen zonder het openen van onze **Christmas Cracker**. Aan alle kanten klonk er **geknal** en vielen er een **kadootje** en een **mooi kroontje** uit je cracker.

Na het verzamelen van alle **ingrediënten** en deze volgens een **speciale volgorde** goed **gemengd** te hebben, is alles klaar om in een **puddingvorm** over gedaan te worden om het mee te kunnen nemen naar huis. Maar klaar ben je dan nog niet... dat had je gedacht. De pudding moet nog **7 uur aaneengesloten** au bain marie stomen op **100°C**. Uiteindelijk heb je met kerst wél een **heerlijk origineel dessert**. Na het stomen overigens, kun je de pudding met een gerust hart, **weken** op een koele/ droge plek **bewaren**, daar wordt de **smaak** alleen maar **beter** van.

Opdienen met een **scheutje cognac** en je hebt een **vlamvend dessert**. Wij hebben er in ieder geval veel plezier aan en van beleefd. Rest mij nog **alle lezers een voorspoedig 2007** te wensen en **met veel goede Schotse invloeden**.

Groeten,
Louise

ST. ANDREW'S NIGHT

Saturday 25 November St.Andrew's Night (it was a Ball, pity if you missed it! The Scottish National Anthem was performed for the first time ever in Assen). Were there ever so many kilts worn in Assen in one night? See for yourself:

scotsinassen.com

BURNS NIGHT
3 FEBRUARY 2007
VAN DER VALK HOTEL
ASSEN

scotsinassen.com



SCOTTISH JOKE

3 guys, 1 Irish, 1 English and 1 Scotch, are walking along the beach one day and come across a lantern and a Genie pops out of it.

"I give you each one wish, that's three wishes in total", says the Genie.

The Irish guy says, "I am a fisherman, my dad's a fisherman, his dad was a fisherman and my son will be one too. I want all the oceans full of fish for all eternity."

So, with a blink of the Genie's eye "AlkaZoom" the oceans were teeming with fish.

The English guy was amazed, so he said, "I want a wall around England, protecting her, so that nothing will get in for all eternity.

Again, with a blink of the Genie's eye "AlkaZoom - POOF" there was a huge wall around England.

The Scot asks, "I'm very curious. Please tell me more about this wall."

The Genie explains, "Well, it's about 150 feet high, 50 feet thick, protecting England so that nothing can get in or out."

The Scot says, "Ach, fill it up with water."

humorsphere.com/humor/scottish_jokes.htm



YOU KNOW YOU ARE A TRUE SCOT IF ????

1. Ye can properly pronounce McConnochie, Ecclefechan, Milngavie, Sauchiehall St, St Enoch, Auchtermuchty and Aufurfuksake.
2. Ye actually like deep fried battered pizza fae the chippie.
3. Yer used tae four seasons in wan day.
4. Ye canna pass a chip/kebab shop withoot sleverin when yer blootert.
5. Ye kin fall about pushed withoot spilling yer drink.
6. Ye see people wearin shell suits with burberry accessories pure class!
7. Ye measure distance in minutes.
8. Ye kin understaun Rab C Nesbitt and know characters just like him, in yer ain family.
9. Ye go tae Saltcoats cos ye think it is like gaun tae the ocean.
10. Ye kin make hael sentences jist wae sweer wurd.
11. Ye know whit haggis is made ae and stull like eating it.
12. Somye ye know his used a fitba schedule tae plan thur wedding day date.
13. You've been at a wedding and fitba scores are announced in the Church/Chapel.
14. Ye urny surprised tae find curries, pizzas, kebabs, fish n chips, iron-bru, fags and nappies all in the wan shop.
15. Yer holiday home at the seaside has calor gas under it.
16. Ye know irn-bru is a hangover cure.
17. Ye learnt tae sweer afore ye learnt tae dae sums.
18. Ye actually understand this and yurr gonnae send it tae yer pals.
19. Finally, you are 100% Scot if you have ever said/heard these words:
How's it hingin - Clatty - Boggin - Cludgie - Pushed - Get it up ye
Wee beasties - Erse bandit - Amurny - Away an bile yer heid - Peely-wally
Humphey backit - Ba'-heid - Baw bag - Dubble nugget

Met dank aan stadsboerderij De Koebrug - dekoiebrug.nl

RESTAURANTS

Hielander	schotsrestauranthielander.nl
Het Wapen Van Oosterhesselen	hetwapenvanoosterhesselen.nl
Stadsboerderij De Koebrug	whiskybar.nl
De Cluysenaer	cluysenaer.be

ANDERS CULINAIR

Stelle Robertson's	stellerobertson.nl
--------------------	--

WINKELS

The World of Scotland	theworldofscotland.nl
-----------------------	--



THE WORLD OF SCOTLAND
Schotland in Nederland



2800 Tartans in 43 staalboeken
Stof per meter leverbaar
Haggis - Shortbread - Marmalades
Scone-mix - Clotted cream
CD's - Boeken - Quaichs - Plaids
Whisky- & Golf-items
Highland wear - Kilts & Kiltverhuur
Kado's en nog veel meer!

Griendweg 5 - 3295 KV 's-Gravendeel - zaterdag 10.00 - 17.00
 Telefoon: 078 - 676 23 67 - www.theworldofscotland.nl

DANSSCHOLEN

School of Highland Dancing	carieke.nl
The Hague Highland Pipe Band & Dancers	hhpb.nl

PIPEBANDS

Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands	novdb.nl
The First Haarlem Pipeband	haarlem-pipe-band.tmfweb.nl
The Hague Highland Pipe Band & Dancers	hhpb.nl

BOEKEN

The World of Scotland	theworldofscotland.nl
-----------------------	--

REIZEN

DFDS Seaways	dfdsseaways.nl
Visit Scotland	visitscotland.com/nl

WOOLLEN COMPANIES

Starthmore Woollen Company	tartanbystrathmore.com
House of Edgar	houseofedgar.com

VERENIGINGEN

Scots Heritage	scotsheritage.nl
Scots In Assen	scotsinassen.com

TARTANS AUTHORITY

tartansauthority.com

INTERESSANTE WEBSITES

albanach.org

VAKANTIETIPS: SCHOTLANDDIGIZINE@HOTMAIL.COM

FRYSK HYNDER, DE NEDERLANDS WHISKY

'In 2002 zijn de eerste batches whisky gestookt en op vat gelagerd' zo valt er op de website van de eerste Nederlandse whiskydistilleerderij te lezen, hetgeen aangeeft hoe kort wij nog maar van dit enige, échte 'levenswater' kunnen genieten.

Toen vorig jaar [2006] de eerste flessen het land in gingen, wist Bert van de Mitra slijterij aan de Burgemeester Jansenlaan in Zwijndrecht er drie van te bemachtigen. Wij waren de eersten die er één van hem konden overnemen [Refill Sherry - 11-10-02 / 03-11-05 - Bottle 723]. Enthousiast over het resultaat waren wij vastbesloten eens een excursie aan te vragen om zelf het productieproces te kunnen zien [zie de website usheiddistillery.nl voor meer info].

9 December 2006 stapten wij 's morgens, na een goed ontbijt, vanuit ons hotel in Oranjewoud in onze auto om niet al te lang daarna aan te komen bij de distilleerderij. Een royaal van de belettering "Golden Spirit of Frisia" voorziene bestelbus, stond al even royaal vóór het pand geparkeerd, zodat aan de locatie voorbij rijden bijna volkomen onmogelijk gemaakt is.

Enmaal binnengekomen werden wij enthousiast ontvangen door één van de medewerkers. "Al jarenlang kunnen wij bouwen op een aantal uitstekende vaste en een aantal periodiek wisselende krachten" vertelde Aart, die de rondleiding op zich nam, ons later.

Aart [Van der Linde] is één van de oorspronkelijk twee oprichters van de bierbrouwerij 'Us Heit' in 1985 die nu, na een aantal verhuizingen, de huidige brouwerij/distilleerderij samen met zijn vrouw Marianne runt - met hulp van de genoemde goede medewerkers.



"Eind 2002 wordt de brouwerij uitgebreid met een distilleerderij. De distilleerkolom maakt deel uit van de huidige brouwinstallatie. Uit eigen ambachtelijk gebrouwen bier wordt whisky gestookt. Deze uitbreiding past uitstekend in de huidige bedrijfsvisie. Het stoken van whisky is min of meer een logisch gevolg van bier brouwen, want beide dranken worden van dezelfde grondstoffen, gerst en water, gemaakt" zo valt op de website bierbrouwerij-usheit.nl te lezen.

De rondleiding voerde ons van de entree met winkeltje naar de hal waar zich niet alleen het hele proces van brouwen, distilleren en bottelen zich afspeelt, maar waar ook een aantal [wijn]vaten met whisky-in-wording opgeslagen staat. Op de foto linksonder is de koperen distilleerkolom te zien die zich in deze hal bevindt en die zó afgesteld kan worden dat deze zowel 'vluchtige' als 'olie-achtige' spirit kan produceren [rechtsonder een aantal van de vaten].

Na deze hal volgde een aantal kleinere ruimten waarin de etikettering gedaan wordt en waar de vaten voor het gistingproces opgesteld staan. Al met al een niet al te lange 'toernee' waarbij Aart wel voldoende te vertellen heeft - uit zijn woorden

blijkt bovendien dat hij zijn bedrijf met plezier en liefde runt. Niet onbelangrijk om een mooi product af te kunnen leveren.

Zelf vindt hij leuke aan het feit dat de distilleerderij zo 'klein' is, dat hij volop kan 'experimenteren' met vaten van verschillende houtsoorten en leveranciers. Natuurlijk kost ook een vat een aardige stui-ver, maar in tegenstelling tot de grote distilleries hoeft hij niet zo lang met een vat te doen eer het zich heeft 'terugverdiend' - door de kans van Frysk Hynder om 'uit te kunnen proberen', kunnen wij in de loop der tijd nog heel wat leuk verwachten!



FRYSK HYNDER

Inmiddels is tevens met de bouw van een eigen moutvloer [naast de brouwerij/distilleerderij] begonnen. Als deze klaar is, kan er gerst aangeleverd gaan worden die dan zelf gerookt wordt. Ook dit wordt dan een onderdeel waarmee 'gespeeld' kan worden - veel rook, weinig rook - zodat de Frysk Hynder-collectie zich steeds verder kan uitbreiden.

Aan het einde van de rondleiding wachtte ons tenslotte een 'nosing & tasting' van vier verschillende soorten whiskies waarvan er één een Frysk Hynder was. Om te stimuleren om zelf eens een kijkje te gaan nemen en de sfeer te proeven van hoe in Nederland een goed glas whisky geproduceerd wordt, zullen wij niet verklappen uit welke soorten en van welke merken de gepresenteerde selectie bestond.

Leuk vervolg op een bezoek aan de distilleerderij [eerst even 'uitdampen!']: via het pittoreske Bolsward, door rijden naar 'Stadboerderij De Koebrug' in Stavoren [dekoefbrug.nl] [hierover een uitgebreid verslag in het volgende nummer] om daar in 'Schots/Friese stijl' te dineren. Dit in Schotse gerechten gespecialiseerde restaurant heeft een uitstekende keuken en een goed gevulde whisky bar waar o.a. een vaatje Frysk Hynder 'na-rijpt'.

Zoals moge blijken, is het zeker de moeite waard eens af te reizen naar Friesland. Overnachten? Vlak naast 'De Koebrug' is een hotel!

Us Heit Distillery
Snekerstraat 43
8701 XC Bolsward
+31 (0)515 57 74 49
contact@usheiddistillery.nl
usheiddistillery.nl



LEVENSGEVAARLIJKE WHISKY

Bruichladdich probeert een whisky met 92 procent alcohol te distilleren en daarmee een recept uit de 17e eeuw te laten herleven. Liefhebbers kunnen het proces volgen via webcams die de stokerij Bruichladdich op het eiland Islay heeft laten installeren. De meeste whisky bevat tussen de 40 en 50 procent alcohol.

De 'nieuwe' drank zal vier, in plaats van twee keer, worden gedistilleerd. Pas over twaalf jaar staat het in de winkels. In een recept uit 1695 wordt de whisky omschreven als een drank die 'alle ledematen verlamt'. Voor een volwassen man zouden twee kleine glaasjes al voldoende zijn, meer 'laat de adem stokken'.

Bron: drinkblog.nl/whiskywhiskey/index.html

Bruichladdich: bruichladdich.com

EN ZE HEET: EDRADOUR

De Zweedse Magnus en Maria Ekloef uit Soederhamn, een plaatsje aan de oostkust van Zweden, hebben hun rechtszaak tegen de Zweedse overheid gewonnen en mogen hun **dochtertje** de naam **Edradour** geven. De Zweedse overheid protesteerde omdat de naam te sterk refereert aan de alcoholische drank en dat kan de overheid er maar moeilijk hebben. De ouders betoogden dat Edradour niet alleen een sterke drank is, maar vooral een prachtig plaatsje in Schotland.

Edradour is de kleinste distilleerderij in Schotland, een prachtige Highland, bij een beetje in whisky gespecialiseerde slijter ook in Nederland wel te koop.

Bron: drinkblog.nl/whiskywhiskey/index.html

Edradour: edradour.co.uk



COCK-A-LEEKIE MET TALISKER

COCK-A-LEEKIE maaltijdsoep met kip en prei - 4 personen

100 ml whisky (b.v. Talisker)
1,1 liter water
1 afgestr. eetlepel dragon
1 theelepel bruine suiker
2 of 3 kippenpoten (toaal ca. 700 gr)
2 plakken doorregen bacon, in stukjes gesneden
1 kleine runderschenkel
500 gram prei
1 ui, grof gesnipperd
Zout en peper
6 voorgeweekte pruimen zonder pitten
1 eetlepel peterselie

Meng de whisky met het water, de dragon en de bruine suiker. Doe de kip, bacon en schenkel in een grote pan en giet het whiskymengsel er overheen. Afgedekt 1 nacht laten marineren. Snij de volgende dag de preien in de lengte doormidden en snijd ze in stukken van ca. 3 cm. Houd 1/2 prei achter en doe de rest in de pan erbij. Ook de ui nu toevoegen alsmede peper en zout naar smaak. De pan opzetten en langzaam aan de kook brengen. Afdekken en laten pruttelen tot de kip volledig gaar is (ca. 1,5 uur). E.v.t. overtollig vet van het oppervlak verwijderen. De kip uit de pan halen en vel, kraakbeen en botjes verwijderen. Het kippenvlees in stukjes snijden en terug in de pan doen. Schenkel uit de pan halen. Als er nog iets over is, in kleine stukjes snijden en terug in de pan. Dan de gewelde pruimen, de peterselie en de achtergehouden prei toevoegen en nog eens een kwartier tot twintig minuten doorsudderden.

Bron: heavyevents.nl

W H I S K Y J O K E S

How did you return from the whisky tasting at the pub yesterday?

As lightning!

That fast?

Nope - more or less like the shape - in zig-zag!

...

What is the difference between a battery and a whisky?

A battery has a negative side.

...

A drunk was in front of a judge.

The judge says "You've been brought here for drinking whisky."

The drunk says "Okay, let's get started."

...

How a man can impress a woman:

Compliment her, cuddle her, kiss her, caress her, love her, stroke her, tease her, comfort her, protect her, hug her, hold her, spend money on her, dine her, buy things for her, listen to her, care for her, stand by her, support her and go to the ends of the earth for her.

How a woman can impress a man:

Show up naked or bring Whisky.

...

Bron: awa.dk/whisky/jokes/index.htm

W W W H I S K Y

[SPECIAAL]SLIJTERIJEN

Appeldoorn	Velp	appeldoorn.nl
Bas Baan	Zwijndrecht	078 612 52 26
Bottelier	Divers	bottelier.nl
Cadenhead's	Amsterdam	cadenhead.nl
De koning	's Hertogenbosch	whiskykoning.nl
Dirck III	Divers	dirckiii.nl
Dobbels-Lefevere	Waregem [B]	dobbels-lefevere.be
Drankenshop Broekmans	Heusden-Zolder [B]	drankenshop.be
Gall & Gall	Divers	gall.nl
Hans Reijnders	Sluis	whiskeyhouse.nl
't Hekeltje	Alkmaar	hekeltje.nl
Herfkens Slijterijen	Divers	herfkens-slijterijen.nl
Het Plein	Veenendaal	slijterij-hetplein.nl
Kraakman's Wijnhandel	Alkmaar	kraakman.nl
Liquid Gold	Haarlem	liquidgold.nl
Mitra	Divers	mitra.nl
Single Malt Whisky Shop	Geel-Zammel [B]	fisser.be/whisky
The Old Pipe	Sint-Oedenrode	theoldpipe.com
Van Wees Whisky Shop	Amersfoort	whiskyworld.nl
Van Zuylen	Loosduinen	whiskyvanzuylen.nl
Verhaar	Bilthoven	whiskyshop.nl
Versailles	Nijmegen	versaillesdranken.nl
Vidra	Wervershoofd	slijterij-vidra.nl
Whisky Place	Berkel en Rodenrijs	whiskyplace.nl
Whiskycorner	Houthalen [B]	whiskycorner.be
Wijn & Whisky Schuur	Scharnegoutum	wijnwhiskyschuur.nl

BARS

Hotel 'Zee en Duin'	Katwijk Aan Zee	zeeenduin.nl
---------------------	-----------------	--------------

North End	Leiden	north-end.nl
The Glengarry	Gent [B]	glengarry.be
Whiskycafé L&B	Amsterdam	whiskycafe.nl

SPECIAAL

The Ultimate		whiskyworld.nl
Berry Bros & Rudd		
Single Malt Whiskies		win@euronet.nl
Helen Arthur		importeur:
Single Cask Collection		versaillesdranken.nl
Douglas Laing & Co.		douglaslaing.com
Duncan Taylor & Co.		dtscotch.com

MAGAZINES

De Kiln		usquebaugh.nl
Whisky Passion		whiskypassion.nl
Whisky etc.		whiskyetc.nl

VERENIGINGEN

International Whisky Society	whiskysociety.nl
King's Court Whisky Society	kcws.nl
Scotch Malt Whisky Society	smws.nl
Scotch Single Malt Whisky Society	ssmwsociety.nl
Usquebaugh Society	usquebaugh.nl
	levenswater.nl

DIVERSEN

Classic Malts	classicmalts.nl
Michael Jackson's Whisky Connoisseur Glass	hoeksteen-glasses.nl
Schotse Malt Whisky Cursus	robinbrilleman.nl

Startpagina
The Whisky Talker
Wenneker Distilleries
Whisky Checkpoint
Whisky Festival Noord Nederland
Whisky Portal

whisky.startpagina.nl
thewhiskytalker.nl
wenneker.nl
thebull.be/pageW1.html
wfnn.nl
whiskyportal.com

DISTILLERIES

Aberlour
Arran
Ardbeg
Armorik
Auchentoshan
Balblair
Ballantine's
BenRiach
Benromach
Ben Nevis
Black Bottle
Bladnoch
Blair Athol
Bowmore
Bruichladdich
Buffalo Trace
Connemara
Cooper's Choice
Edradour
Finlaggan
Frysk Hynder
Glanalmond

aberlour.co.uk
arranwhisky.com
ardbeg.com
distillerie-warenghem.com
auchentoshan.co.uk
balblair.com
ballantines.com
benriachdistillery.co.uk
benromach.com
bennevisdistillery.com
blackbottle.com
bladnoch.co.uk
discovering-distilleries.com
bowmore.co.uk
bruichladdich.com
buffalotrace.com
connemarawhiskey.com
vintagemaltwhisky.com
edradour.co.uk
vintagemaltwhisky.com
usheidistillery.nl
vintagemaltwhisky.com

Glenfiddich
Glenfarclas
Glengoyne
Glenmorangie
Glen Garioch
Glen Moray
Highland Park
Jura
Laphroaig
Tantallan
The Famous Grouse
The Glenlivet
The Glenrothes
The Glenturret
The Macallan
The Speyside

glenfiddich.com
glenfarclas.co.uk
glengoyne.com
glenmorangie.com
glengarioch.co.uk
glenmoray.com
highlandpark.co.uk
isleofjura.com
laphroaig.com
vintagemaltwhisky.com
famousgrouse.com
theglenlivet.com
glenrotheswhisky.com
glenturret.com
themacallan.com
speysidedistillers.co.uk

BLENDS

Compass Box
Johnnie Walker

bressertimmer.nl
johnniewalker.nl

IMPORTEURS

Pernod Ricard Nederland

pernod-ricard-nederland.nl

**ZELF EEN NOSING & TASTING ORGANISEREN?
LAAT HET WETEN VIA SCHOTLANDDIGIZINE@HOTMAIL.COM**